

Meester
Pierre Creemers
Gebedsviering, 29 mei 2010.



Fusiefeest - Schutterij St. Servatius Raam Ophoven

- Begroeting en kruisteken (priester).

- Verwelkoming (rené)

Beste schutters, genodigden en symphatisanten.

Dit is een dag anders dan alle andere.

Een dag waarop wij binnen onze fusie trots mogen tonen dat wij als verenigingen het schuttersleven in ons hart dragen.

Het moge dan ook niet vreemd zijn dat deze dag ook een beetje in het teken staat van het werk dat meester Creemers een kleine eeuw geleden heeft gestart en dat zelfs tot vandaag de dag zijn vruchten mag dragen in de talrijke schutterijen en schuttersfeesten die onze fusie maar ook de volledige regio momenteel nog rijk is.

- Gebed van de schutter (kirsten).

Heer, wij stellen ons onder uw hoede.

Help ons in onze strijd voor het bevorderen der broederlijkheid in ons midden.

Geef ons een zuiver hart, God, opdat wij mogen liefhebben zonder bijbedoelingen en opdat wij klaar en helder zijn in alles wat wij doen en zeggen.

Geef dat wij ons, als schutters, beschermers weten van waarden en principes die Gij in het hart van ieder mens hebt ingeprent.

Laat ons bezielde medewerkers zijn aan de uitbouw van ons vaderland opdat eenieder er in vrede en geluk zal kunnen leven.

Maak ons tot verdedigers van uw kerk, ook wanneer ons dit grote inzet vraagt.

En laat ons tenslotte trouw blijven aan onze familieband zoals Gij dat hebt gewild.

Zegen onze inspanningen en laat alles een liefdedienst zijn voor al onze gildebroeders.

Mogen wij, door de trouwe vervulling van onze taak in een steeds dienende liefde, eenmaal het volkomen geluk bereiken bij Uw Zoon en dit tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

- *Vergevingsmoment (priester)*

Laten we het nu stil maken en laten we samen bidden en een woord van vergeving naar God en naar elkaar toe zeggen

Lezer

Dat het niet kan en mag en toch telkens weer gebeurt, dat wij als schutters nijd en afgunst tonen ten aanzien van onze gildebroeders.

Heer ontferm U over ons (allen).

Lezer

Dat wij steeds opnieuw eigenzinnig eigen wegen inslaan in plaats van de weg die Christus ons heeft voorgeleefd.

Heer ontferm U over ons (allen).

Lezer

God, dat wij Uw geest steeds weer uitdoven in onszelf en dat wij Uw geest niet herkennen in het leven en werk van alle gildebroeders.

Heer ontferm U over ons (allen).

- *Evangelie volgens Marcus 11,27-33.*

Zo kwamen zij weer in Jerusalem terug.

En terwijl Hij rondwandelde in de tempel, traden de opperpriesters, schriftgeleerden en oudsten op Hem toe, en zeiden tot Hem: Met wat recht doet Gij dit alles, of wie heeft U het recht gegeven, om dit te doen?

Jesus sprak tot hen: Ook Ik zal U één vraag stellen, zo gij Mij daarop antwoordt, dan zal ook Ik u zeggen, met welk recht Ik dit alles doe.

Was het doopsel van Johannes van de hemel of van de mensen? Antwoordt Mij!

Ze overlegden bij zichzelf: zo we zeggen:

"van de hemel", dan zal Hij antwoorden:

waarom hebt gij hem dan niet geloofd?

Zouden we zeggen: "van de mensen"?

... Maar ze waren bang voor het volk; want allen hielden Johannes voor een echte profeet.

Ze gaven dus Jesus ten antwoord: We weten het niet.

Nu sprak Jesus tot hen: Dan zeg Ik u evenmin, met welk recht Ik dit alles doe.

- *Homilie (priester).*

- *Geloofsbelijdenis (allen)*

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de
maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven.

Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen
uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de
rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar
zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

De heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de
heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis
van het lichaam, en het eeuwig leven.

Amen.

- *Ode aan Mr. Creemers (tiny).*

Meester Creemers, zoals hij gekend en genoemd werd,
heeft heel zijn leven, alle talenten en gaven ten dienste
gesteld voor de kristelijke opvoeding van zovele kinderen,
zowel als onderwijzer en later als schoolhoofd.

Nauwgezet, stipt en gewetensvol voor zichzelf,
durfde hij veel vragen aan anderen.

Diep bewust dat orde en gezag noodzakelijke
bouwstenen zijn voor elke opvoeding, gaf hij zijn
goede kracht tot opbouw van een menswaardige
samenleving.

.....

De parochiegemeenschap lag hem nauw aan het hart. Tenslotte niet in het minst, ging zijn bijzondere aandacht uit naar het verenigingsleven. Het reilen en zeilen van de schutterijen werd zijn grootste levenswerk. Met een onvermoeibare en haast eindeloze inzet heeft hij voor zijn schutters pionierswerk verricht. Zijn ondernemingsgeest werd voor allen een stimulans te ijveren voor de groei en bloei van de schutterijen, zowel in Belgisch- als Nederlands Limburg. Hij was een drijvende kracht in de organisatie en animatie van het schuttersleven.

.....

(Bron: M. Coenen, pastoor te Molenbeersel, 1986).

- *Onze Vader (priester).*

Laat ons de vragen die wij willen voorleggen aan Hem, die ons allen Vader wil zijn.

We doen dit met de woorden die Jezus ons geleerd heeft.

Onze Vader,

- Gebed tot de overleden gildebroeders (anja).

Broeders bij de Heer,

Laat ons over alle rangen en standen heen, dienaars zijn van de mensen die met ons de gilden uitmaken.

Geef ons steeds de moed eendrachtig Uw voorbeeld na te volgen, zodat wij, in onderlinge liefde en zonder egoïsme, werken voor het geluk van allen die met ons in de vele gilden verbonden zijn.

Verzoen alle gildebroeders die door tweedracht van elkaar gescheiden zijn en breng hen terug tot de eenheid van de broederlijke liefde.

Leer ons alle muren die ons scheiden neerhalen en voeg ons samen tot één bouwwerk, tot één grote gilde met als hoeksteen Gods zoon Jezus Christus.

Broeders bij de Heer, spreek voor ons ten beste en neem ons bij de hand wanneer het moeilijk wordt.

Laat ons nooit versagen en houdt ons steeds voor ogen de woorden waarvoor gij u destijds hebt ingezet:

"Voor Outer, Heerd en Vaderland".

Broeders bij de Heer, bid voor ons.

- Uitnodiging tot gezamenlijke begroeting aan het standbeeld van Mr. Creemers.

- Toespraken + Huldiging (genodigden).

- Slotgebed en zegening (priester).