

## Uit respect .....



## en eerbied .....

Lieve papa,  
Als jij gaat en we kunnen niet mee, dan zijn we niet meer samen.  
Als jij gaat en we kunnen niet mee, leer ons dan hoe wij zonder jou kunnen verder gaan.  
Als jij gaat en we kunnen niet mee, zullen wij nog eenmaal onze handen op de jouwe leggen.  
Als jij gaat en we kunnen niet mee, zullen wij zachtjes tot U zeggen: help ons als we geen raad meer weten,  
stuur ons hulp van boven en vertrouw erop dat wij ons best zullen doen om een mooie toekomst op te bouwen,  
dat was zeker je wens en we zullen je niet teleur stellen.  
Vaarwel lieve papa, dikke kus en knuffels, tot later...

Wouter en Brecht

KOCHANNY THEO!  
DZIEKUJE ZA KOSZYSTKO, ZANSZE BĘDZIESZ IZ  
BĘDZU HYM ZANSZE BĘDE CIE KOCHAM  
TERESKA

Begr. Vancleef  
Druk. Vandenberg

Theo

Je hebt ons wel verlaten maar we weten je ergens-ver-weg  
en toch dichtbij, verstrengeld in onze gedachten.  
Wonend in onze gevoelens, aanwezig voor altijd.  
Vaarwel lieve zoon.

## voor onze schuttersvriend .....

Dag Wouter en Brecht,  
Dag Tereska, Kasia en Monika,  
Dag pa en ma,  
Dag Jan en Jenny,  
Dag Annie en Leon,  
Dag Marianne en Tom,  
Dag Pieter en Nathalie,  
Dag Mia en Jean,  
Dag Dave en Nele,  
Dag Dirk,  
Dag Marijke, Evelyne en Anouk,  
Dag schuttersvrienden,  
Dag vrienden,  
Dag buren,  
Dag Biësel,  
Dag lieve mensen allemaal.

Ik ga op reis en achter de regenboog ontsteek ik voor jullie de zon...  
Theo

Loslaten...

Loslaten van iemand die je heel dierbaar was

Loslaten...

Doet pijn van niet meer te zijn

Loslaten...

Loslaten doet pijn tot in je diepste zijn

Loslaten...

Treft je in het diepste van je ziel

Als wij loslaten, ga jij verder tot waar er misschien iets nieuws begint?

Je broer en zussen

## rust zacht, wij zullen je niet vergeten.

